

HET GEHEIM VAN EEN DAYTRADER

‘Word nooit verliefd op je aandeel’

Een gesprek met Rotterdammer Rob Wessels is een klein feestje. En dat is precies wat hij ook van zijn cursus daytraden maakt. Want: “Het moet natuurlijk wel een beetje gezellig zijn.” Gedreven vertelt de 76-jarige Wessels over zijn passie in het leven: handelen. “Dat heeft er altijd bij me ingezet en ik doe het altijd vol overgave. Ik had bijvoorbeeld ooit een patatkraam en ik moest en zou de beste patat en kroketten verkopen.”

Uiteindelijk kocht en verkocht Wessels een lokale kabelkrant en belandde hij in de negentiger jaren in de wereld van het internet. “Dat was me wat zeg. Ik tikte Marlène Dietrich in en kreeg alles over haar te zien! Maar ik zag ook live beurskoersen. Geweldig wat een uitvinding. Toen wist ik het. Dit was een perfecte handel. Geen personeel, geen kantoor geen kosten. Dagelijks online handelen, ik vond het geweldig. Maar wat ben ik toen op mijn snufferd gegaan zeg! Had ik destijds maar zo’n cursus gehad als die ik nu geef. Als je begint, denk je dat je alles weet. Zeker als je wint. Maar uiteindelijk leer je van het verliezen het meest. En verliezen deed ik. Al het geld dat ik aan die kabelkrant had overgehouden, raakte ik kwijt. Maar ja, ik vond het ontzettend spannend en omdat ik geen gezin heb kan ik zorgenloos leven.” En dus ging Wessels onverschrokken verder. Door de jaren heen heeft Wessels zijn vlieguren wel gemaakt en is hij een ervaren daytrader geworden.

Bloedstollend

“Mensen vragen weleens waarom ik cursussen geef, als ik toch al genoeg verdien. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk om gelijkgestemden te ontmoeten. Bovendien moet ik daardoor steeds presteren voor een publiek, met als resultaat dat ik mijn handelsplan en risico-management steeds verder aan kan scherpen. Dat neemt niet weg dat ik ook verliezen maak. Mijn motto is om uiteindelijk meer te winnen dan te verliezen.” Wessels handelt tijdens de cursussen live. “Ik laat mensen alleen maar zien hoe ik het doe. Ik geef nooit advies wat anderen moeten doen. Ze kunnen meekijken en het nadoen.” Maar is hij dan niet bang om live op zijn – naar eigen zeggen – snufferd te gaan? “Je stelt je inderdaad kwetsbaar op door live te handelen. Maar je kunt toch geen les geven uit een saai boekje? Het is machtig om te zien hoe de koersen omhoog en omlaag schieten. Kopen en verkopen vaak binnen enkele minuten. Cursisten zien het als een ritje in een achtbaan, bloedstollend!”

Liefde maakt blind

Zijn geheim geeft hij natuurlijk niet zomaar prijs. Maar een belangrijke tip van de stuier wil hij wel oplichten: word nooit verliefd op een aandeel. Wessels haalt vervolgens een voorbeeld uit z’n praktijk aan: “Een cursist kwam naar me toe om trots te laten zien dat hij voor 100.000 euro aandelen ING had gekocht die in een paar weken tijd 30.000 euro meer waard waren geworden. 30.000 euro winst in een paar weken! Dat verdiende die man normaal niet in een paar weken met zijn bedrijf. Heel voorzichtig besloot ik te vragen wanneer hij zou gaan ver... maar ik kon het woord ‘verkopen’ niet eens uitspreken en hij begon al te roepen dat ‘ie absoluut niet ging verkopen. Ineens leek hij niet meer te beseffen hoe-



daytrader
Robbin

daytrader
Adam

veel geld 30.000 euro is. Hij krijgt dus 30.000 euro op een gouden schaalje aangeleverd maar wil het niet pakken. Uiteindelijk verkocht hij met verlies nadat het aandeel was ingestort. Dat is een veelgemaakte fout die ik goed kon begrijpen omdat dit mij dit in mijn beginjaren ook was overkomen.

Winkeltje

Om de beurs beter te begrijpen heeft Wessels op een bepaald moment het handelen op de beurs vergeleken met een winkeltje. Laag inkopen en dan tegen een hogere prijs in de etalage zetten. Sindsdien heeft hij altijd een verkoopprijs in zijn hoofd. En is die prijs bereikt, dan gaat het aandeel weg. “Als je een winkel hebt en iemand is bereid het bedrag te betalen dat op

en hebzucht het over van je verstand. Je kunt niet meer helder denken. Ineens zien mensen dingen niet meer die ze voorheen zo logisch vonden en lijken ze het besef van de waarde van geld kwijt te zijn. Als daytrader leef je in een wereldje waar winst en verlies dagelijks kost zijn. Een ervaren daytrader wordt dan ook niet nerveus als hij eens eens verlies draait. Bijvoorbeeld, ik woon in de buurt van een juwelierszaak in een peperdure winkelstraat. En dan regent en stormt het de hele week. Nou, dat nodigt niet uit om gezellig een verlovingsringetje te gaan kopen, er komt geen klant in zijn winkel. Maar ondertussen staat er duur personeel in zijn zaak dat betaald moet worden en de vaste lasten lopen ook gewoon door. Als deze juwelier een winst- en verliestertje zou hebben zoals een daytrader, dan zou hij eind van de week misschien wel op 30.000 euro verlies staan. Maar de ervaren juwelier weet dat de zon weer gaat schijnen en er betere dagen gaan komen. Hij rekent erop dat er aan het eind winst onder de streep staat. Als er aan het einde van het jaar maar winst onder de streep staat. Zo werkt het met daytraden min of meer ook. Iedere handelaar krijgt te maken met verlies, ik weet er alles van! Ik probeer mensen te behoeden voor de risico's van dit vak. Winnen kunnen we allemaal. Maar hoe ga je om met verlies.”

Van burgemeester tot schaapherder

De deelnemers aan de cursus van Wessels zijn over het algemeen de wat oudere ondernemers. “Mijn oudste is 97! Ik krijg de meest uiteenlopende cursisten over de vloer; van boeren, juristen, chirurgen en autohandelaren tot burgemeesters, slagers, advocaten, voetballers en horeca-ondernemers. Maar de meest opmerkelijke deelnemer was toch wel een schaapherder. Die liep tijdens het hoeden van zijn schapen met een iPhone in de hand te daytraden”, lacht Wessels. “Tsja, de moderne tijd hè...” Volgens Wessels wordt de cursus door het meereindeel ervaren als een leerzaam dagje uit. “Om te beginnen gaan we ‘s ochtends het handelsplan doornemen en live handelen op de beurs. Ik hou van transparantie en laat met met mijn trackrecord niet alleen mijn winnende maar ook mijn verliesgevende trades zien. Tenslotte gaan we gezamenlijk veel oefenen en tussendoor kan men genieten van een heerlijk ontbijt, een borrel en zelfs een lopend buffet. Tijdens de cursus word ik ondersteund door twee geweldige medewerkers Robbin en Adam. Zij zijn niet alleen mijn assistenten, maar ze zorgen ook goed voor mij persoonlijk want ik word wel een dagje ouder, bijna 80! Zij zijn inmiddels ervaren traders die de cursisten niet alleen tijdens de cursusdag maar ook daarna op een persoonlijke manier begeleiden.”

het prijskaartje staat, ga je toch ook niet wachten tot er meer voor geboden wordt? Dan verkoop je het gewoon. Veel mensen kopen hoog in. Dat is eigenlijk heel vreemd. Dat doen ze ook niet als ze een winkeltje hebben toch? Dat ze producten gaan inkopen die heel duur zijn. Nee, je wacht totdat ze goedkoop zijn om ze met winst te kunnen verkopen. Waarom denk je dat mensen in China inkopen? Maar gaan ze in aandelen handelen, dan denken ze ineens anders.”

Winnen kunnen we allemaal...

“Er gebeurt iets met mensen die beginnen met daytraden. Ze krijgen te maken met emoties die ze nog nooit eerder hebben ervaren en die emoties zijn levensgevaarlijk. Zonder dat je het weet nemen de emoties zoals angst

bijna 20 jaar ervaring
Rob Wessels



Wat is daytraden?

In tegenstelling tot gewoon beleggen handelt een daytrader in principe dagelijks. Hij of zij probeert op dezelfde dag te kopen en te verkopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de koers die telkens kleine sprongtjes omhoog en omlaag maakt. Die schommelingen kunnen echt binnen enkele seconden plaatsvinden. Het is dus wel zaak goed bij de les te blijven.